

# Vandretur i Lappland

2005





# Vandretur i Lapland

torsdag d. 30.6.2005 – tirsdag d. 5. juli 2005

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen

## Karl, Birgitte, Mogens og Rita





### 1. dag torsdag d. 30. juni 2005

Smukt og fint sommervejr i Danmark.

Fin og lang transport til Kiruna. Bil – fly x 2 og bus til Kiruna station.

Som en vidunderlig overraskelse er det også smukt og fint sommervejr i Kiruna. Tp. Vel omkring 20°, vi går i hvert fald med bare arme og luner os.

Vi tog hjemmefra Kerteminde kl. 05.00 og kl. 14.30 landede vi på stationen. Og her fik Karl så endelig overrakt sin fødselsdagsgave = en togbillet.

Det blev en smuk to timers togtur i det skønneste fjeldlandskab, hvor vi også passerede Lapporten, det flotte enormt store fjeldparti.

I Låkkatjkåkka hoppede vi ned af toget ved trinbrættet. Karl og Mogens beholdt ryksækkene på, men sad så fast i mellemgangen i toget! Så hvis ikke Birgitte havde stået med hånden på toget, så var det bare kørt videre med de to!

Så afsted mod Trollsjön... men hov, der var flere stier at vælge imellem, og GPS'en var ikke helt indstillet. Så ruten blev lidt alternativ, men endelig gik vi op i fjeldet på en lille trampe rensdyrsti. Opad og opad gik det, og vi måtte forcere flere små vandløb og mange snedækkede flader, ind i mellem sank vi også lidt ned i sneen.

Omkring kl. 20.30 slog vi lejr på et smukt, grønt og blødt område, omkranset af flere mindre brusende elve.



Vi har et stejlt fjeldparti med sne i ryggen, og et brusende vandfald fra toppen, der forsyner de små elve med iskoldt, friskt og klart smeltevand. Her er kun få myg.

Karls røde håndtaske indeholdt herlige overraskelser til os: 1 liter rødvin til aftensmaden og 'Laplandskræs for Feinschmeckere' fra Clausen, og sidenhen en kop cappuccino. Vi følte os beværtet på herligste vis, fra den allersmukkeste beliggende 'kantine' = Karl og Birgittes telt!

Det var ikke nemt at falde i søvn med midnatssoles lys ind i teltet, omend det blev lidt køligere hen på natten. Jeg måtte have hue, jakke, fleecesættet, sokker og uldtrøje på i 'posen', dog ikke lang tid, så måtte jeg af med tøjet igen. Det blev nemlig rigtig varmt i teltet.

## 2. dag fredag d. 1. juli 2005

Vi stod lige så stille op kl. 5.00. Vi kogte inde i teltet. Solen kogte udenfor.

Jeg måtte over at trille mig i al den fristende hvide sne. Det prikkede herligt i huden, og det var en skøn morgen. Vi vandrede nøgne rundt i solskinnet, nød hele sceneriet og hinanden. Nu er morgenbadet i isvandet overstået og første kop kaffe er drukket. Kl. er 6.15 og Karl og Birgitte sover stadig.

Vi kigger på kort... hvor mon den Trollsjön egentlig bliver af?

Det blev en lang smuk ufremkommelig vandretur ind til Trollsjön. Sti er der ikke meget af, men fjeldknoled, tuer og elve, der skal springes over, og masser af små sumpe og vandløb.

En stor elv blev passeret over en hård, meget fast sne bro. Det var både fascinerende og lidt skræmmende, og noget, som jeg ikke troede, vi skulle prøve.



Alle strabadser var det hele værd. Trollsjön lå uendelig smuk foran os, halvt dækket af is og ellers dybblåt vand med skær af turkis. Solen skinnede og himlen var bare så blå.

Her tager vi en velfortjent frokostpause og et hvil.

Vi har set masser af rener. Ofte ligger de og soler sig i sneen.

Det blev en flot, og noget mere regulær vandring tilbage fra søen. Nu skulle vi vælge vej mod Låktatjåkka Stugan. Ikke så meget afmærkning. *Den der sti, ser da go' ud'?* Og lynhurtigt, så havde vi gået 1,5 km i den forkerte retning i stegende sol. Vi var godt trætte, og det blev vi alle *'lidt pirrelige'* af!

Kort efter var vi dog på ret kurs igen, og teltene blev slået op med lige så skøn udsigt som i går. Store vidder, fjeldtoppe med sne, og jernbanen, der snor sig afsted i landskabet langt under os.

Nu er der altså myg!

Mogens laver aftensmad og tryller sin hemmelighed frem fra rygsækken. En Irish Coffee som afslutning på dagen.

Vi er trætte, og tror vi kan sove, men soler steger os i teltet. Vi sveder og damper, og sveddråber løber af os. Vi piller oversejlet af teltet. Det hjælper lidt, og så koger vi ellers bare videre.

Midt om natten vågner vi, solen skinner, men en vis kølighed har indfundet sig. Hvilken fryd. Det gav en langt bedre nattesøvn end sidste nat.







### 3. dag lørdag d. 2. juli 2005

Klokken er nu 7.55, og vi har fået vores morgenbad i smeltevand, og er blevet vasket med sne. Det er så skønt!

Kaffen og müslien er fortæret, Mogens vasker op.

Nu skal dagens rute planlægges med Karl og Birgitte. Det er vist noget med, at vi skal opad!!

Og opad vandrede vi, over sneklædte skråninger og ad stejle stier, opad, opad, rigtig meget i sne. Vi kom igennem et sneklædt bjergpas og videre til Låktatjåkka Stugan. Sveriges højst beliggende fjeldstue.

Den var lukket. Den åbner først om 2 dage. Sikken skuffelse. Vi var rigtig, rigtig trætte og udasede af turen og en stegende sol. Vi tog en lang frokostpause og troede vi skulle slå teltet op her for natten. Men der blæste en isnende kold vind i 1200 meters højde, så vi travede lidt videre, og fandt en dejlig plads ved siden af den brusende elv. Vi var endda så heldige at ligge i skyggen af en fjeldside, så solen kunne ikke nå os de første par timer efter sengetid. Det gav en herlig kølig temperatur at sove i.

### 4. dag søndag d. 3. juli 2005

Nedad, nedad mod Bjørkliden.

Det meste af dagen en dejlig vandretur med vidunderlig udsigt ud over Torneträsk's sneklædte bjergtoppe.







Solen har bagt hårdt i dag, og den lokale iskolde Norrlands Guld, smagte rigtigt godt på Bjørkliden Fjeld Hotel.

Højt oppe på fjeldet, på en vindomsust sti, fandt jeg rigtig mange, fine granater, der var lige til at samle op. De lå, eroderet fri af granitten. Det var herligt. Skidt så med at hestebremserne bed! Der har været rigtig mange bremses, knot og myg i dag.

Nu har vi slået lejr ved en rivende, buldrende fos. Vi er lige startet på stien til Abisko.

Det er godt at ligge ned, og lukke myggene ude.

#### **5. dag mandag d. 4. juli 2005**

Smuk vandretur i frodig bøgeskov.

Vi lejer en hytte i Abisko Fjeldstation, og spiser god aftensmad i solskin.

Jeg bliver oppe og beundrer den smukke og magiske midnatssol.

#### **6. dag tirsdag d. 5. juli 2005**

Hjemad efter en ualmindelig smuk og begivenhedsrig vandretur.

Mogens og jeg ønsker os tilbage til flere vandreture i fjeldene i Lapland. Vi vil tilbage til skønheden, stilheden, det barske og det krævende.

Det store fjeld giver sjælen ro og fred.

Måske en tur til Saltaluokta?





[Livsnyderne@tdi.nu](mailto:Livsnyderne@tdi.nu)  
<http://livsnyderne.nu>